



Fortunaterrassen längst till vänster före den stora utbyggnaden på 90-talet.

Foto: Curt Palmær

## Maraboufabrik i Rydebäck?

Denna gång vill jag gärna ta upp lite kuriös information – några saker som var på gång men som aldrig blev av.

När Rydebäcks Byalag var nybildat tog jag kontakt med dåvarande kommundirektören för Vallåkra kommun för att få lite bakgrundsinformation över Rydebäcks etablering.

### Utbyggnadsplaner på 50-talet

Han berättade att under femtiotalet fanns planer för etablering av en stor Marabou-fabrik vid motorvägen – alltså där Rydebäck ligger idag. Det var flera år innan byggekonsortiet fick igång tankarna på att köpa in och använda Rydebäcks Gård med tillhörande mark som grund för ett stort villasamhälle.

### Marabou tänkte om

Marken ovanför Fortuna, numera känd som Fortunaterrassen (se det tidigare oexploaterade markområde mellan Värmdögatan och Fortuna på bilden ovan), ägdes då av Vallåkra kommun. Där planerade man bygga bostäder bland annat för de som skulle arbeta i Maraboufabriken. Många andra personer hade redan tecknat sig för hus där innan planerna skrinlades därför att Marabou i stället beslutade

sig för att bygga en tredje fabrik i Stockholm!

### Välmående Vallåkra

Vallåkras förra kommundirektör berättade även att Rydebäck var en del av Vallåkra kommun fram till 1970. Det var en välmående kommun med många bönder och kyrkan var en central punkt i samhället. Som ni kanske redan vet dröjde det ända till maj 1995 innan Rydebäck fick en egen kyrka. Förr i tiden var de olika handelsbodarna och verksamheterna (som till exempel smedjor och kvarnarna) andra knutpunkter.

### Semester och sjukdom – tur!

Vi fick även veta att innan kommunsammanslagningen med Helsingborg, årsskiftet 1970/71, var det mycket nära att Rydebäck istället blev en del av Härslövs kommun tillsammans med de omkringliggande byarna Vallåkra, Glumslöv, Gantofta m.fl. Vid en omröstning i Vallåkra kommun var en i styrelsen på semester och en var sjuk. Med bara en rösts övervikt bestämdes att Vallåkra och Rydebäck skulle ingå i Helsingborgs kommun.

Vi kan bara spekulera kring hur samhället kunde ha sett ut idag om de alternativa planerna hade gått i lås!



Utbyggnaden av Fortunaterrassen från ovan sommaren 2009.