



Postsorteringen mellan postkontoret och damfriseringen. Foto: Birthe Persson

Från lantbrevbärare till post i butik

När de första Rydebäckshusen blev klara för inflyttning, 1966, cyklade lantbrevbäraren Gustav Askman från Vallåkra och delade ut post till hushållen. Han bodde i Lilla Örby och cyklade runt i byarna häromkring.

Posten kom med tåget till järnvägsstationen i Gantofta då närmaste postkontor var i Gantofta. Gustav gick i pension 1967 vid 63-års ålder då man började dela ut post med bil.

Första postkontoret 1967

Rydebäcks första postkontor, med benämningen Råå 2 var en filial till posten i Råå. Birthe Persson var den första postmästaren och började arbeta med planeringen av postkontoret februari 1967. Då fanns 112 hushåll i Rydebäck. Det nya postkontoret öppnades under augusti samma år, bredvid den gamla startbutikerna vid Rydebäcks Allé, och invigdes officiellt den 26 november 1967. Då var 300 hus färdigställda.

Birthe hade en lön på cirka 400 kronor i månaden och i avtalet skrevs att hon även skulle sköta städningen av lokalen.

På den tiden arbetade Birthe ensam i posten. Hennes arbetspass varade bara en timme på morgonen – mellan kl 10 och kl 11 samt två timmar på eftermiddagen med start kl 16. En kvinnlig brevbärare stationerad på Råå sorterade posten centralt och delade sedan ut posten direkt till Rydebäcks hushåll. Paket och värdepost levererades till posten med en annan bil.

Eftersom Rydebäck inte hade någon samlingslokal, blev posten ofta en samlingsplats.

Till Rydebäcks Centrum 1976

I slutet av november 1976 flyttade posten från sina provisoriska loka-



Gustav Askman kom med post till Gammelgården. Här på sin sista runda i Rydebäck 1967. Foto: Nils Limås

ler och de nya invigdes i Rydebäcks Centrum. Poststationen hette då Helsingborg 17 och utrymme för postsortering fanns mellan postkontoret och damfriseringen. Tre arbetsplatser fanns vid postdisken. Birthe behövde inte längre ansvara för städningen och kunde hyra in en dam som hjälpte henne med detta. Birthe arbetade kvar i denna lokal fram till sin pensionering den 3 november 1989.

Egen postort 1991

En ändring i lagen öppnade möjlighet att etablera Rydebäck som egen postort den 25 september 1991. Samma år fyllde Rydebäcks IF 25 år och allt firades med en stor fest som slutade med fyrverkeri. Byalaget ordnade grisfest och TV-laget spelade fotboll mot Rydebäcks IF.

I slutet av 90-talet omvandlades posten till konceptet "post i butik". För Rydebäcks del innebar det först att man flyttade in i pappershandeln Ugglan och senare i butiken Hörnan.