



Bilden är kopierad från boken "Fornvännen 1940", sida 31, Karl XII:s skansar vid Öresund av PH Enger.

Redutten och Villa Skansen

En halv kilometer söder om Rydebäcks gård, precis innan det första huset i Fortuna, ligger en redutt (skans) intill den lilla vägen vid havet. Skansen är den södra av två som låg intill tegelbruket och skulle försvara dess värdefulla verksamhet. Den norra, som låg närmare havet är numera helt försvunnen. Det var det enda tegelbruk i Skåne som nämndes "Tegelladan" på kartor från den tiden.

Skansen ingick i försvarslinjen

Genom påbud från Karl XII i början av 1700-talet uppfördes skansar längs stora delar av Skånekusten. Skansarna var fasta punkter för artilleri och infanteri och ingick i en försvarslinje som skyddade kusten i bl a Mölle, Råå och Skåre. Just den i Fortuna har en karakteristisk plan med utsvängda flanker och avviker från de övrigas mera kvadratiska form. Strax intill skansen ligger även ett Per-Albin-fort som anlades 1940–43 då det skånska kustförsvaret byggdes ut av rädsla för tysk invasion. Även det ingår i en större försvarslinje längs den svenska kusten.



Emil Poulsen och Villa Skansen

Tidigare ingick den gamla skansen i den sydvästra delen av den trädgård som tillhörde Villa Skansen. Villan uppfördes 1894 av den danske skådespelaren Emil Poulsen, som ofta gästade Rydebäcks gård tillsammans med många andra kulturpersonligheter från Danmark och Skåne. Han köpte marken av dåvarande ägaren, änkefrun Wilhelmina Heise. Han var mycket trädgårdsintresserad och förvandlade den ganska karga tomt till en härlig ombonad trädgård med blommor, bärbuskar och en köksträdgård. Hans son Adam Poulsen har skrivit om somrarna i Rydebäck i boken "En skuespillers erindringer".

Villan revs 1986

Huset användes av Emil Poulsen och hans familj som sommarvilla tills han blev sjuk och rullstolsbunden femton år senare. Villan och tomten återköptes 1909 av "Moster Wille". Efter Wilhelmina Heises död 1912 blev huset arbetarbostad för bl a Evald Malmros med familj. Det sägs att det blev café under 50-talet och sedan blev det åter bostad för sommargäster under några år. Byggföretagen köpte in huset när de förvärvade Rydebäcks gård med omgivningarna 1963 och huset fick tyvärr sedan förfalla fram till 1986 då det revs.

Villa Skansen:
Bild från Fortuna Posten No. 2, 1995
utgiven av Sven Stenvåg, Fortuna